

26.4x15.43	1	13	עמוד	ככלי סט - כותרת	15/07/2020	73713873-9
עד - ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה בהבינתחומי הרצלי - 84260						



אלוף (במיל') עמוס גלעד / ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי

"הסיפוח הוא איום על הביטחון הלאומי של ישראל"

עמוס גלעד מצייר תרחיש אימה במידה ויהיה סיפוח, והסתבכות עם הפלסטינים וירדן. "המדינה תאבד את אופיה, לא יהודית ולא דמוקרטית"



על הפלסטינים: היום יש לנו שקט, אין טרור בארץ. אם אין אופק מדיני ביננו לבין הרשות, אם חוסמים ומשפילים אותם, הרשות תלך ותדערך ואנחנו נשאב לכיבוש ישיר. ישראל תאבד את אופיה"

שירות כלכליסט

אני רואה בסיפוח איום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל", אמר אלוף (במיל') עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, בשיחה עם העיתונאי עמרי מילמן בכנס מחיר הסיפוח של "כלכליסט". "פיתחנו קשרי שיתוף פעולה מודיעיניים-אסטרטגיים עם ירדן - זה שווה הרבה דם והרבה כסף שאנחנו חוסכים. אם ירדן תיפול, אנחנו נהיה בצרה צרורה. אם נבצע את הסיפוח, אנחנו הולכים לפגוע קשות בירדן, אנחנו מוציאים אותם מרע"תם ללא סיבה. הם משתפים איתנו פעולה ואנחנו מכניסים להם שתי אצבעות לעין - גם משפילים אותם וגם מעליבים אותם, וגם עוד אומרים שהם צריכים את האוכל והמים שאנחנו מספקים להם, זה קשקוש מקושקש. אנחנו צריכים אותם מאוד".

לדברי גלעד, "יש לנו איום מרכזי ברמות איראן שחותרת להשמיד את ישראל, לפתח נשק גרעיני ולהקיף אותנו מכל העברים. יש לנו לוקוסוס - אנחנו יכולים להתמקד רק באיום האיראני כי הצלחנו להשתיק את כל האגפים האחרים על ידי תבונה. השקט בישראל וביהודה ושומרון הושג כתוצאה מהעליונות המר

דיענית שלנו כרגע, אבל בלי שיתוף הפעולה עם ירדן נהיה בכעיה".

גלעד התייחס גם לשיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית והאופן שבו מימוש תוכנית הסיפוח עלולה לגרום להיחלשותה. "היום יש לנו שקט, אין טרור בארץ. הטרוריסטים לא מנסים הם מנסים, אנחנו מסכלים אבל התיאום הבטחוני עוזר לנו מאוד. נניח שמחר יש אלימות על הציר - מי שיטפל בזה הם הכוחות הפלסטיניים, מי שמנהל את החיים השוטפים של הפלסטיניים, מדובר בהון תועפות. אם אין אופק מדיני בינינו לבין הרשות הפלסטינית, אם חוסמים ומשפילים אותם, הרשות תלך ותדערך ואנחנו נשאב לכיבוש ישיר. בעלות כלכלית מדובר על בין 10 ל-70 מיליארד שקל. המדינה תאבד את אופייה, לא תהיה יהודית ולא דמוקרטית, נקלע למצוקה כלכלית. הירדנים רואים בתרחיש הזה מימוש מזימה שהם קוראים לה המולדת החליפית - כלומר ניסיון לסלק את המשטר ההאשמי. בשביל מה אנחנו צריכים את כל זה? מה זה נותן כל הצרות האלה? למה לקחת את הסיכון הזה כשהיום יש מציאות של שקט שמאפשרת להתמקד בהתמודדות עם האיום האיראני?"