



המכון
לחירות ואחריות

בית ספר לאודר
לממשל, דיפלומטיה
ואסטרטגיה

אוניברסיטת
רייכמן

שביעות רצון מתפקוד שרי ממשלת בנט-לפיד, 2021-2022

אוגוסט 2022

ד"ר חיים וייצמן

מנהל תחום פוליטי ועמית מחקר, המכון לחירות ואחריות

ד"ר עומר יעיר

מנהל מחקר ועמית מחקר, המכון לחירות ואחריות

הצעה להפניה בשימוש ביבליוגרפי:
וייצמן, חיים ועומר יעיר. 2022. "שביעות רצון משרי ממשלת בנט-לפיד, 2021-2022". סקרי המכון
לחירות ואחריות, אוניברסיטת רייכמן.



מבוא

בעקבות פיזור של הכנסת ה-24, הממשלה ה-36, שנה לאחר כינונה, הפכה לממשלה זמנית (מה שרבים מכנים "ממשלת מעבר"). זהו זמן טוב לבחון באיזו מידה היה הציבור בישראל שבע רצון מתפקודי השרים השונים בממשלה זו, ממשלת בנט-לפיד, במהלך שנת כהונתה. לצורך כך השתמשנו בנתונים מסקרים מייצגים שערך המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, בשתי פעימות: הראשונה בספטמבר 2021 (1,331 משיבים) והשנייה באפריל 2022 (1,559 משיבים).

מהניתוחים עולים מספר ממצאים מרכזיים. ראשית, בשני הסקרים אף לא שר/ה אחד/ת מבין אלו שהוצגו למשיבים בסקר קיבל/ה יותר מ-50 אחוזי שביעות הרצון מתפקודו/ה בקרב כלל המשיבים במדגם. כלומר, לגבי כל השרים שהוצגו למשיבים, יותר משיבים השיבו שאינם מרוצים מתפקודם או שהשיבו "לא יודעת" מאשר כאלה שהביעו מידה כזו או אחרת של שביעות רצון מתפקודם.

שנית, רק שר אחד (שר התרבות והספורט, חילי טרופר) זכה ליותר משיבים שהיו מרוצים מהתפקוד שלו מאשר כאלה שלא היו מרוצים מהתפקוד שלו (וגם הוא, כאמור, לא עבר את 50 אחוזי שביעות הרצון). לגבי כל שאר השרים שהוצגו למשיבים – כמו גם לגבי ראש הממשלה הקודם, נפתלי בנט – יותר משיבים ציינו שהם אינם מרוצים מתפקודם מאשר משיבים שצינו כי הם מרוצים מתפקודם. הדבר מעיד על כך שבכלל הציבור, השרים לא נהנו מהערכה חיובית במידה רבה.

לבסוף, בחלוקה למצביעים למפלגות הקואליציה ולמצביעים למפלגות האופוזיציה ניכרו הבדלים בולטים במידת שביעות הרצון מהשרים השונים: בקרב מצביעי הקואליציה מספר לא מבוטל של שרים, לצד ראש הממשלה הקודם, נפתלי בנט, זכו בשני הסקרים למעט יותר או מעט פחות מ-50 אחוזים של שביעות רצון. מנגד, בקרב מצביעי האופוזיציה אף לא אחד מהשרים זכה, בשני הסקרים, ליותר מ-30 אחוזים של שביעות רצון, וברוב המקרים יותר מ-50% ממצביעי האופוזיציה דיווחו על אי-שביעות רצון מתפקוד השרים.

בעמודים הבאים נציג פירוט על שביעות הרצון ממרבית השרים ומראש הממשלה הקודם. לפירוט המתודולוגיה על-פיה נערכו הסקרים, ראו בנספח המתודולוגי בסוף המסמך.



הערכת תפקוד שרי הממשלה בקרב כלל המשיבים במדגם

בסקרים שערכנו בספטמבר 2021 ובאפריל 2021, ביקשנו מהמשיבים בסקר לציין האם הם מרוצים מהתפקוד של ראש הממשלה ושל שבעה-עשר שרים.¹ אפשרויות התשובה ביחס לראש הממשלה ולכל שר/ה היו: מרוצה מאוד, מרוצה, לא מרוצה, מאוד לא מרוצה, ולא יודעת. כדי להקל על הצגת הממצאים, האפשרויות "מרוצה מאוד" ו-"מרוצה" אוחדו לקטגוריה אחת של "מרוצה", ואילו האפשרויות "לא מרוצה" ו-"מאוד לא מרוצה" אוחדו לקטגוריה אחת של "לא מרוצה".

בטבלה 1 להלן מוצגות הערכות השרים השונים, הן בספטמבר 2021 והן באפריל 2022. שבעה-עשר השרים מדורגים בהתאם לשיעור המשיבים שצינו כי הם מרוצים במידה כלשהי מתפקוד השר/ה הספציפית/ת באפריל 2022 כאשר הוספנו לטבלה זו גם את הערכת התפקוד של ראש הממשלה באותה תקופה, נפתלי בנט, לצורך ההשוואה.

השר המוביל כמעט בכל הפרמטרים, הוא שר התרבות והספורט (חילי טרופר). באפריל 2022 יותר משיבים היו מרוצים מתפקוד שר התרבות והספורט מאשר מכל שר או שרה אחרת (47 אחוזים). שר התרבות והספורט הוא גם השר היחיד שיותר משיבים היו מרוצים מתפקודו מאשר כאלה שלא היו מרוצים מתפקודו, כאשר מדובר בהבדל יחסית גדול של למעלה מ-17 אחוזים. ניתן גם לציין כי שר התרבות והספורט הוא השר שהעלייה בשביעות הרצון מתפקודו בין שתי תקופות הסקרים, ספטמבר 21 ואפריל 22, הייתה החדה ביותר: שיפור של כ-9 נקודות אחוז. זהו פער ניכר ביחס לשינוי בהערכת התפקוד של כל השרות והשרים האחרים. עם זאת, 24 אחוזים השיבו "לא יודעת" לשאלת שביעות הרצון משר התרבות והספורט באפריל 2022, זהו שיעור לא מבוטל.

במקום השני, ובהפרש ניכר מן המקום הראשון, עומד שר הבריאות (ניצן הורוביץ). באפריל 2022 מעט פחות מ-39 אחוזים מן המשיבים היו מרוצים מתפקודו. עם זאת, יותר משיבים – כמעט 48 אחוזים – השיבו שהם אינם מרוצים מתפקודו, ו-13 אחוזים שהשיבו "לא יודעת" לגביו.

שר הביטחון (בני גנץ) ניצב במקום השלישי, עם כ-38 אחוזים שהיו מרוצים מתפקודו (50 אחוזים לא היו מרוצים מתפקודו), במקום הרביעי נמצא שר החוץ (יאיר לפיד), כיום ראש ממשלת המעבר, עם 37 אחוזים שהיו מרוצים מתפקודו (47 אחוזים לא היו מרוצים מתפקודו).

מעט אחרים מדורג ראש הממשלה היוצא, נפתלי בנט, עם 33 אחוזים שהיו מרוצים מתפקודו ו-63 אחוזים שלא היו מרוצים מתפקודו. יש לציין כי שיעור שביעות הרצון ממנו בין ספטמבר לאפריל ירד בכמעט 5 נקודות אחוז, בעוד שיעור המשיבים שאינם שבעי רצון טיפס בכ-9 נקודות אחוז.

¹ מדובר בשרים הבאים: שר האוצר (ליברמן); שרת הפנים (שקד); שר הבריאות (הורוביץ); שר החקלאות (פורר); שרת הכלכלה (ברביבאי); שרת החינוך (שאשא-ביטון); השרה להגנת הסביבה (זנדברג); שרת התחבורה (מיכאלי); השר לביטחון פנים (בר-לב); שר המשפטים (סער); שר הרווחה (כהן); שר הבינוי והשיכון (אלקין); שר הביטחון (גנץ); שר התקשורת (הנדל); שר החוץ (לפיד); שר התרבות והספורט (טרופר); ושר התיירות (רזבוזוב). לא ביקשנו מהמשיבים להעריך את תפקודם של השרים הבאים: שרת האנרגיה (קארין אלהרר), שר הדתות (מתן כהנא) השרה לשוויון חברתי (מירב כהן), שר התפוצות (נחמן שלי), שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה (אורית פרקש-כהן), שרת הקליטה והעלייה (פנינה תמנו-שטה), ושר במשרד האוצר (חמד עמאר).



שר האוצר (אביגדור ליברמן) נמצא במקום השמיני, עם כ-30 אחוזי שביעות רצון מתפקודו (וכפול מכך, 60 אחוזים לא היו מרוצים מתפקודו); שיעור המשיבים שהביעו שביעות רצון מתפקוד שר האוצר ירד בין ספטמבר 2021 לאפריל 2022, בכמעט 8 נקודות האחוז, כאשר שיעור אלה שהשיבו "לא יודע" לגבי שר האוצר ירד בין ספטמבר 21 לאפריל 22 בלמעלה מ-6 נקודות האחוז. המשמעות היא שיותר משיבים שינו דעתם לגבי תפקוד שר האוצר לרעה מאשר אלה שבכלל גיבשו דעה על שר האוצר באתה תקופה.

השר לביטחון פנים (עמר בר-לב) נמצא במקום השבעה-עשר והאחרון במידת שביעות הרצון, מבין השרים שנבדקו: באפריל 2022 רק 17 אחוזים היו מרוצים מתפקודו, לעומת כ-74 אחוזים שלא היו מרוצים מתפקודו – למעלה מפי ארבעה. זהו ההפרש השלילי הגדול ביותר. השר בר-לב גם חווה את הירידה הגדולה ביותר בשביעות הרצון מתפקודו בין שני הסקרים, ירידה של כ-8 אחוזים ובמקביל, עליה של למעלה מ-19 נקודות האחוז בשיעור אי-שביעות הרצון מתפקודו – העלייה הגדולה ביותר מבין כל השרים שתפקודם נבדק.

הפרשים גבוהים בין אי-שביעות הרצון לשביעות הרצון מתפקודם, אם-כי בשיעורים נמוכים בהרבה לעומת אלה שנצפו לגבי השר לביטחון-פנים, נצפו גם לגבי שר הבינוי והשיכון (זאב אלקין) – למעלה מ-38 אחוזים – שרת הכלכלה (ארנה ברביבאי) – למעלה מ-36 אחוזים – ושרת הפנים (איילת שקד) – 34.6 אחוזים.



טבלה 1. שביעות רצון משרי ממשלת בנט- לפיז בקרב כלל המדגם, ספטמבר 2021 ואפריל 2022

שם	שביעות רצון – אפריל 2022			שביעות רצון – ספטמבר 2021		
	מרוצה (%)	לא מרוצה (%)	לא יודעת (%)	מרוצה (%)	לא מרוצה (%)	לא יודעת (%)
(1) שר התרבות והספורט (חילי טרופר)	37.9	29.6	32.6	47.0	29.4	23.7
(2) שר הבריאות (ניצן הורוביץ)	40.0	50	10.0	38.8	47.8	13.4
(3) שר הביטחון (בני גנץ)	41.4	45.5	13.1	38.3	50.0	11.7
(4) שר החוץ (יאיר לפיד)	38.0	41.8	20.3	37.1	47.0	16
(5) השרה להגנת הסביבה (תמר זנדברג)	35.3	34.4	30.3	33.9	38.9	27.3
** ראש הממשלה (נפתלי בנט)	37.7	54.0	8.3	33.0	63.1	4.0
(6) שר התיירות (יואל רזבוזוב)	29.4	35.4	35.2	32.5	36.7	30.7
(7) שר התקשורת (יועז הנדל)	33.6	34.4	32.0	32.2	43.2	22.5
(8) שר האוצר (אביגדור ליברמן)	32.0	52.6	15.5	30.5	60.3	9.2



המשך טבלה 1

-0.4	19.5	50.3	30.2	29.0	40.4	30.5	(9) שר המשפטים (גדעון סער)
-7.2	14.4	56.7	28.9	12.9	51.0	36.1	(10) שרת החינוך (יפעת שאשא-ביטון)
-5.2	11.6	60.2	28.3	17.6	48.9	33.5	(11) שרת התחבורה (מרב מיכאלי)
-4.4	19.0	57.8	23.2	26.9	45.5	27.6	(12) שרת הפנים (איילת שקד)
-1.1	36.6	40.8	22.6	33.5	42.9	23.7	(13) שר החקלאות (עודד פורר)
-2.4	19.1	58.7	22.3	28.5	46.8	24.7	(14) שרת הכלכלה (אורנה ברביבאי)
-3.0	19.1	59.3	21.6	30.9	44.4	24.7	(15) שר הרווחה (מאיר כהן)
-1.6	18.7	59.8	21.5	34.6	42.3	23.1	(16) שר הבינוי והשיכון (זאב אלקין)
-8.2	9.1	73.8	17.2	20.1	54.5	25.4	(17) השר לביטחון פנים (עמר בר-לב)



הערכת תפקוד שרי הממשלה בקרב מצביעי הקואליציה

בטבלה 2 מוצגות הערכות תפקודם של שרים שונים, לצד הערכת תפקודו של ראש הממשלה דאז, בקרב מצביעי הקואליציה — הן בספטמבר 2021 והן באפריל 2022. הערכות אלה, כפי שניתן היה לצפות, היו שונות באופן משמעותי ביותר מההערכות של מצביעי האופוזיציה (ראו בהמשך בטבלה 3).

כמו בקרב כלל המדגם, שר התרבות והספורט (חילי טרופר) זוכה להערכות התפקוד הגבוהות ביותר בקרב מצביעי הקואליציה, כאשר באפריל 2022 הוא עולה למקום הראשון לאחר שבספטמבר 2021 הוא זכה לדירוג הרביעי בקרב השרים. באפריל 2022 כ-61 אחוזים ממצביעי הקואליציה היו שבעי רצון מתפקוד שר התרבות והספורט, זהו שיפור של כמעט 10 נקודות אחוז ביחס לסקר ספטמבר 2021, וזאת, לעומת רק 18 אחוזים שלא היו שבעי רצון. מעט אחריו בדירוג נמצא שר החוץ (יאיר לפיד) – ראש ממשלת המעבר בזמן כתיבת שורות אלו – כאשר מעט פחות מ-60 אחוזים ממצביעי הקואליציה היו שבעי רצון מתפקודו, לעומת כ-29% שלא היו שבעי רצון.

ראש הממשלה הקודם, נפתלי בנט, זכה להערכה רבה ממצביעי הקואליציה, כאשר מעט פחות מ-57% היו שבעי רצון מתפקודו, לצד כ-40% שלא היו שבעי רצון מתפקודו. יש לציין כי מבין כלל חברי הממשלה שאת תפקודם ביקשנו מהמשיבים שלנו להעריך, ההבדל בין הערכת התפקוד בקרב מצביעי הקואליציה לבין האופוזיציה היה הגדול ביותר ביחס לנפתלי בנט: בזמן שקרוב ל-57% ממצביעי הקואליציה היו שבעי רצון מתפקודו של בנט, רק 9% ממצביעי האופוזיציה היו שבעי רצון מתפקודו (ראו בהמשך בטבלה 3).

שרים נוספים שזכו בקרב מצביעי הקואליציה להערכות תפקוד חיוביות למדי הם שר הבריאות (הורוביץ), שר הביטחון (גנץ), שר התקשורת (הנדל), שר האוצר (ליברמן), שר התיירות (רזבוזוב), השרה להגנת הסביבה (זנדברג), ושר המשפטים (סער). מעט יותר או מעט פחות מ-50% ממצביעי הקואליציה היו שבעי רצון מתפקוד השרים הללו, כאשר ביחס לכל אחד מהם היו בספטמבר 2021 ובאפריל 2022 יותר מצביעי קואליציה שהיו שבעי רצון מתפקודם מאשר כאלו שלא היו שבעי רצון מתפקודם.

מנגד, בקרב מצביעי הקואליציה היו גם מספר שרים שלא זכו לתמיכה בקרב מצביעי הקואליציה, כאשר בקרב שלושה מהם—השר לביטחון הפנים (בר-לב), שרת החינוך (שאשא-ביטון), ושרת הפנים (שקד)—שיעור שביעות הרצון ירד בין ספטמבר 2021 לאפריל 2022 ביותר מ-10 נקודות אחוז. ביחס לשר לביטחון פנים, בר-לב, באפריל 2022 רק 22 אחוזים ממצביעי הקואליציה היו שבעי רצון מתפקודו, לעומת לא פחות מ-70 אחוזים שלא היו שבעי רצון מתפקודו.



טבלה 2. שביעות רצון משרי ממשלת בנט- לפיז בקרב מצביעי הקואליציה, ספטמבר 2021 ואפריל 2022

שינוי ב- % במידת שביעות רצון	שביעות רצון – אפריל 2022			שביעות רצון – ספטמבר 2021			שם
	לא יודעת (%)	לא מרוצה (%)	מרוצה (%)	לא יודעת (%)	לא מרוצה (%)	מרוצה (%)	
+9.5	20.4	18.2	61.3	31.1	17.1	51.8	(1) שר התרבות והספורט (חילי טרופר)
-2.0	11.7	28.8	59.5	14.7	23.9	61.5	(2) שר החוץ (יאיר לפיד)
-5.2	3.2	40.2	56.6	7.5	30.7	61.8	** ראש הממשלה (נפתלי בנט)
-1.1	9.6	35.1	55.3	7.8	35.8	56.4	(3) שר הבריאות (ניצן הורוביץ)
-5.9	7.1	40.1	52.8	10.8	30.5	58.7	(4) שר הביטחון (בני גנץ)
+4.7	24.1	27.6	48.3	34.0	22.4	43.6	(5) שר התקשורת (יועז הנדל)
-1.3	7.4	45.5	47.2	13.6	37.9	48.5	(6) שר האוצר (אביגדור ליברמן)
+6.6	25.2	28.0	46.7	33.3	26.6	40.1	(7) שר התיירות (יואל רזבוזוב)
-1.5	25.9	29.0	45.1	28.8	24.6	46.6	(8) השרה להגנת הסביבה (תמר זנדברג)



המשך טבלה 2

-0.6	16.5	38.5	45.0	30.8	24.6	44.6	(9) שר המשפטים (גדעון סער)
-6.1	5.9	57.2	36.9	19.9	37.1	43.0	(10) שרת התחבורה (מרב מיכאלי)
-13.5	12.7	51.2	36.1	12.0	38.5	49.6	(11) שרת החינוך (יפעת שאשא-ביטון)
-1.0	16.7	48.7	34.7	33.0	21.3	35.7	(12) שרת הכלכלה (אורנה ברביבאי)
-11.0	16.6	51.1	32.3	29.1	27.6	43.3	(13) שרת הפנים (איילת שקד)
-2.6	19.4	49.0	31.7	35.2	30.6	34.3	(14) שר הרווחה (מאיר כהן)
-5.0	37.4	34.1	28.4	30.5	35.7	33.8	(15) שר החקלאות (עודד פורר)
-3.7	15.4	58.7	25.9	35.5	35.0	29.6	(16) שר הבינוי והשיכון (זאב אלקין)
-14.3	8.4	69.5	22.2	22.2	41.3	36.5	(17) השר לביטחון פנים (עמר בר-לב)



הערכת תפקוד שרי הממשלה בקרב מצביעי האופוזיציה

בטבלה 3 מוצגות הערכות תפקודם של שרים שונים, לצד הערכת תפקוד של ראש הממשלה, בקרב מצביעי האופוזיציה—הן בספטמבר 2021 והן באפריל 2022. הערכות אלה הן, כאמור, שונות מהותית מההערכות של מצביעי הקואליציה (ראו לעיל בטבלה 2).

כמו בקרב כלל המדגם ובקרב מצביעי הקואליציה, גם בקרב מצביעי האופוזיציה שר התרבות והספורט (חילי טרופר) זוכה להערכות התפקוד הגבוהות ביותר—באפריל 2022 כ-30 אחוזים ממצביעי האופוזיציה היו שבעי רצון מתפקודו של שר התרבות והספורט. עם זאת, כ-44 אחוזים לא היו שבעי רצון מתפקודו.

שיעור מצביעי האופוזיציה שדיווחו על שביעות רצון מתפקוד שר/ה כלשהם נע, בשני הסקרים, בין כ-10 אחוזים ל-30 אחוזים, ואילו שיעור אי-שביעות הרצון נע, בשני הסקרים, בין 40 אחוזים לכ-80 אחוזים. כך, הן בספטמבר 2021 והן באפריל 2022, הרבה יותר מצביעי אופוזיציה דיווחו על אי-שביעות רצון מתפקוד שר/ה כלשהם מאשר על שביעות רצון, כאשר ההבדל הקטן ביותר היה כ-15 אחוז יותר אי-שביעות רצון מתפקודו של שר התרבות והספורט בספטמבר 2021. בשאר המקרים הפער היה גדול הרבה יותר, והוא הגיע לשיאו בהערכות תפקודו של ראש הממשלה בנט באפריל 2022: יותר מ-80 נקודות אחוז הבדל.



טבלה 3. שביעות רצון משרי ממשלת בנט- לפיד בקרב מצביעי האופוזיציה, ספטמבר 2021 ואפריל 2022

שם	שביעות רצון – אפריל 2022			שביעות רצון – ספטמבר 2021		
	מרוצה (%)	לא מרוצה (%)	לא יודעת (%)	מרוצה (%)	לא מרוצה (%)	לא יודעת (%)
(1) שר התרבות והספורט (חילי טרופר)	26.5	42.2	31.3	26.3	43.9	29.8
(2) שר הביטחון (בני גנץ)	28.1	64.1	7.8	11.1	63.7	25.2
(3) שרת החינוך (יפעת שאשא-ביטון)	19.4	72.2	8.3	12.9	64.0	23.0
(4) השרה להגנת הסביבה (תמר זנדברג)	25.2	47.3	27.5	28.3	49.2	22.6
(5) שר התיירות (יואל רזבוזוב)	19.8	49.2	31.1	30.5	49.7	19.8
(6) שר הבריאות (ניצן הורוביץ)	21.7	72.0	6.4	15.7	65.0	19.3
(7) שר הבינוי והשיכון (זאב אלקין)	15.9	54.3	29.8	18.0	62.9	19.1
(8) שר התקשורת (יעזר הנדל)	24.2	49.0	26.8	23.6	58.4	18.0
(9) שרת התחבורה (מרב מיכאלי)	22.1	62.0	16.0	13.6	68.9	17.5



המשך טבלה 3

-0.1	7.5	76.4	16.1	9.7	74.0	16.2	(10) שר האוצר (אביגדור ליברמן)
+3.7	34.7	50.0	15.3	36.1	52.4	11.6	(11) שר החקלאות (עודד פורר)
-1.3	14.9	70.7	14.4	18.1	66.3	15.7	(12) שר החוץ (יאיר לפיד)
-6.1	19.6	66.5	14.0	20.8	59.1	20.1	(13) שר המשפטים (גדעון סער)
+0.1	18.1	68.1	13.7	18.9	67.5	13.6	(14) שרת הפנים (איילת שקד)
-4.7	15.9	72.5	11.6	21.1	62.6	16.3	(15) שר הרווחה (מאיר כהן)
-2.7	20.4	68.3	11.4	20.5	65.4	14.1	(16) שרת הכלכלה (אורנה ברביבאי)
-0.7	7.8	81.0	11.2	12.5	75.6	11.9	(17) השר לביטחון פנים (עמר בר-לב)
-3.3	0.7	90.7	8.6	4.9	83.3	11.9	** ראש הממשלה (נפתלי בנט)



נספח - מתודולוגיה:

צוות המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן הכין את השאלות לסקר וניתח לאחר מכן את הנתונים. הסקרים נערכו על ידי חברת גאוקרטוגרפיה, אשר עורכת סקרים מקוונים בישראל. הסקר הראשון נערך בתאריכים 1–12 בספטמבר 2021. הסקר השני נערך בתאריכים 10–14 באפריל, 2022. הנתונים בשני הסקרים נאספו באופן מקוון.

במצטבר, 1,331 משיבים בני 18 ויותר השלימו את הסקר הראשון בספטמבר 2021. מתוכם, 1,049 משיבים יהודים ו-282 משיבים ערבים.² טעות הדגימה המרבית לכלל מדגם הינה 2.7% ברמת ביטחון של 95%. בנוסף, 1,559 משיבים בני 18 ויותר השלימו את הסקר השני באפריל 2022. מתוכם, 1,275 משיבים יהודים ו-284 משיבים ערבים.³ טעות הדגימה המרבית לכלל מדגם הינה 2.5% ברמת ביטחון של 95%.

המשיבים היהודים מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל בפילוח של מגדר, קבוצות גיל, מחוז בארץ, ומידת דתיות (בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). המשיבים הערבים מהווים מדגם שהינו קרוב לזה המייצג את האוכלוסייה הערבית הבוגרת בישראל בפילוח של מגדר, קבוצות גיל, מחוז בארץ, ומידת דתיות, כאשר ישנה דגימת חסר של משיבים גברים, משיבים מאזור הדרום, ומשיבים בני 40 ומעלה.

סטטיסטיקה תיאורית בסיסית של המשיבים בשני המדגמים על פני מספר משתנים בולטים מוצגת להלן בטבלה 4, בה מוצגת השוואה לנתוני סקר הבחירות בישראל⁴ (ה-INES ; Israeli National Election Study) מאפריל 2019, שזהו הסקר ההסתברותי המייצג העדכני ביותר הכולל נתונים דומים. ניתן לראות כי ישנן סטיות קלות בין שני המדגמים לבין נתוני סקר אפריל 2019 בכל הנוגע לשיעור היהודים והערבים, ולמידת דתיות (שמירה על הפרקטיקה הדתית). זאת, במקביל לדגימת יתר של נשים ומשיבים בעלי השכלה אקדמית, לצד דגימת יתר של בעלי אידיאולוגיה ימנית ודגימת חסר של בעלי אידיאולוגיה שמאלנית.

² השאלון תורגם לערבית כך שמשויבים ערבים יכולים היו לבחור אם לענות על השאלון בעברית או בערבית.
³ השאלון תורגם לערבית כך שמשויבים ערבים יכולים היו לבחור אם לענות על השאלון בעברית או בערבית.
⁴ ראו בכתובת הזו: <https://www.tau.ac.il/~ines>



טבלה 4. סטטיסטיקה תיאורית של המשיבים בשני הסקרים עם השוואה לסקר ה- INES מ-2019:

סקר הבחירות בישראל – אפריל 2019	סקר אפריל 2022	סקר ספטמבר 2021	
(18.1) 47.9	(14.9) 40.3	(15.1) 40.8	גיל (ממוצע, סטיית תקן)
49.6%	55.4%	53.9%	נשים (שיעור במדגם)
82.0%	81.8%	78.8%	יהודים (שיעור במדגם)
44.4%	55.4%	53.7%	השכלה אקדמית כלשהי (שיעור במדגם)
			שמירה על הפרקטיקה הדתית (שיעור במדגם)
19.5%	17.8%	19.3%	כלל לא
44.1%	41.4%	40.1%	במידה מועטה
23.3%	26.4%	28.5%	במידה רבה
13.1%	14.4%	12.2%	שמירה על כל הפרקטיקות הדתיות
			הגדרה עצמית: ימין-שמאל אידיאולוגי (שיעור במדגם)
42.7%	53.1%	48.6%	ימין
25.0%	26.0%	27.0%	מרכז
32.2%	20.9%	24.4%	שמאל

מקרא: השאלה שבחנה הגדרה עצמית על ציר ימין-שמאל אידיאולוגי כללה שבע אפשרויות תשובה, כאשר 1 משמעו ימין, 4 משמעו מרכז, ו-7 משמעו שמאל. אלו שענו 1-3 הוגדרו כ-"ימין", אלו שענו 4 הוגדרו "מרכז", ואלו שענו 5-7 הוגדרו "שמאל".